



Liefdevolle herinnering aan

Liliane Gelaesen

weduwe van Martinique Kleykens (†1992)

levenspartner van Etienne Lisens (†2009)

Geboren te Veulen op 17 maart 1943
en onverwacht van ons heengegaan
thuis te Hasselt op vrijdag 17 augustus 2018.

A close-up photograph of a dandelion seed head, showing the intricate structure of the seeds and the stem. The background is a soft, out-of-focus green and yellow.

Lieve Moeke,
Warmte en liefde heb je ons in overvloed gegeven
kon je nog maar langer bij ons zijn gebleven
... elke mooie herinnering herbeleven.
Met elke traan die over onze wangen rolt,
wensen wij je terug we willen je weer bij ons, heel vlug.
Jou verliezen valt niet te plaatsen zo opeens, zo onverwacht.
Jou blijven trots maken, is onze drijfkracht.
Je hebt ons zoveel geleerd
zoveel herinneringen met ons gemaakt
ik weet dat je nu vanuit een andere,
mooie onbereikbare plaats ver,
maar toch zo dichtbij in ons hart
over ons waakt.

Lieve Moeke,
onze dierbaarste persoon,
we houden zoveel van jou.

Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van Liliane
gelukkig maakte, voor je steun en medeleven,
nu bij haar heengaan,
dankt de familie je van harte.



Uitvaartcentrum Beutels

Sint-Hubertusplein 5, 3500 Hasselt | 011/965.964

info@uitvaartcentrumbeutels.be

Online condoleren : www.uitvaartcentrumbeutels.be



Liliane

1943 - 2018